



Kirkeblad for Egersund Sogn

Sognepræst:	David J. Kessel	74 44 26 58	Strandvej 8, Egersund
MR-Formand:	Margit Kristensen	74 44 24 46	Teglparken 42, Egersund
Kirkeværge:	Sven Pryds	74 44 92 29	Egeskovvej 1, Skodsbøl
Kirkegård:	Maja Wilkenskjeld	74 44 98 38	Rødegade 9, Rendbjerg
Organist:	Otto Andersen	74 43 57 28	Sdr. Havnegade 10b, Sbg.
Kirkesanger:	Christian Vestergaard	74 44 18 51	Mørkhøj 9, Gråsten

Hjemmeside: www.egersund-kirke.dk

Ny præst - igen

I Egersund har vi gennem det sidste år haft mange forskellige præster, og nu kommer der en ny en igen - men heldigvis er det den gamle. Og dog - er han det? Jeg kommer tilbage efter ti måneder med orlov og ferie, og om jeg er det samme menneske som før, ved jeg ikke rigtigt. Det var en fantastisk oplevelse at skifte job, og i stedet for at tage sig af 1400 sognebørn, at være ansvarlig for ét nyfødt barn. Jeg tror ikke, jeg er det samme menneske, som det, der for ti måneder siden overlod sognet til først Majbritt, så Birgitte, og til sidst Stefan. Men det er nok ikke så underligt. For oplevelser forandrer først vores syn på tingene og så på os selv. Hver dag gør vi nogle erfaringer, der ændrer os. Som præst læser jeg ofte nogle af mine gamle prædikener. Og nogle gange tænker jeg: Har jeg virkelig skrevet det? Det her ville jeg ikke sige i dag. Det betyder ikke at det dengang var dårligt eller forkert. Men nye erfaringer flytter vores syn på tingene. Noget, der er vigtigt i dag, har ikke været vigtigt for et år siden og omvendt.

Men selvom jeg har forandret mig, selvom jeg har lært noget i min orlov, og forhåbentlig er blevet en lille smule klogere, selvom jeg er et andet menneske i dag end for et år siden, så begynder jeg ikke helt forfra. For jeg kommer tilbage til et arbejde, der handler om at forkynde et budskab, der handler om uforanderlighed i en verden, der forandrer sig hele tiden. Jeg skal beskæftige mig med noget, der tager udgangspunkt i det, der er fælles for os mennesker, nemlig Guds tilsagn om ubrydelig kærlighed til os mennesker. Vores erfaring lærer os, at vi forandrer os konstant. Men uanset om vi forandrer os til det gode, om livets erfaringer gør os til bedre mennesker, eller om vi går gennem perioder i vort liv, som vi senere anser for mislykkede, så ved vi at vi altid vil være Guds elskede børn. I min tro giver dette tilsagn mig kraft til at komme gennem livets forandringer. Det hjælper mig til at acceptere, at jeg forandrer mig.

Hvis du er nysgerrig efter at møde den nye-gamle præst, har du mulighed for at møde ham i sognets aktiviteter - ikke mindst om søndagen. Og der kan du også møde det andet.

David J. Kessel

Menighedsrådsmøder

23.10.07 / 13.11.07 kl. 19.00
11.12.07 kl. 17.00

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle, der vil deltage. Møderne holdes i konfirmandstuen Strandvej 8.

Koncerter

Tirsdag d.2.oktober kommer Domkoret fra Kaliningrad, det tidligere Königsberg. Koret består af seks professionelle sangere. De vil synge liturgiske sange (fra den russiske ortodokse kirke) og de vil synge folkesange, mest russiske. Egersund har jo en særlig forbindelse til Königsberg, da arkitekten til vores kirke var involveret i restaureringen af Königsberg Domkirke for godt hundrede år siden, og blev meget fascineret af den. Jeg tror vi bliver ligeså optaget af musikken fra den, når de kommer d.2.oktober kl.19.30.

Onsdag d.28.november kommer Bebiane Bøje med ensemble. Hun kommer fra gospelgruppen "Amaze" som var her for nogle år siden, og pianisten er også den samme. Men denne gang vil stilen mere være noget "nordisk folketone", og ensemblet består af foruden klaver, også violin, cello, bratch og percussion. En julekoncert med en god sanger i den mere "poppe" stil.

Fuldtidspræst!

"At være præst er ikke et arbejde, som præst er man kaldt!" Det er noget, vi ofte hører, og det er også meget rigtigt. Men hvad betyder det konkret? For mange mennesker betyder det, at man som præst ikke bare lægger sit arbejde til side, når kl. nærmer sig fire. Som præst står man til rådighed, også når andre mennesker holder fyraften. Det er lige som med læger. Når man har akut behov for hjælp, skal man have mulighed for at få den nødvendige hjælp. Med andre ord: Tøv ikke, når der er behov for akut sjælesorg!

Det betyder derimod ikke, at man, når man skal have døbt sit barn, skal vies eller har brug for informationer omkring konfirmandundervisning, skal regne med, ikke at behøve afsætte tid til en samtale inden for almindelig arbejdstid. Dvs. præsten står til rådighed 24 timer i døgnet - til akut sjælesorg. Men præster har lige som andre mennesker også et kald som familiefar/mor og ægtefælle.

Pensionistsammenkomst i konfirmandstuen

Torsdag den 25. oktober og torsdag den 15. november kl. 14.30 til 16.30. Tilmelding: senest onsdag ved Maja Wilkenskjeld (74 44 98 39)

Torsdag den 6. december. kl. 12.00 adventsandagt i kirken, bagefter frokost og lotteri i konfirmandstuen. Pris: 50 kr.

Tilmelding: senest 15. november ved Maja Wilkenskjeld (74 44 98 39)

Alle over 60 år er velkomne!

GUDSTJENESTELISTE:

Oktober

Søndag d. 07. oktober 2007 kl. 10.30
David Kessel

Søndag d. 14. oktober 2007 kl. 10.30
David Kessel, kirkekaffe

Søndag d. 21. oktober 2007 kl. 19.00
David Kessel

Søndag d. 28. oktober 2007 kl. 09.00
David Kessel

November

Søndag d. 04. november 2007 kl. 10.30
David Kessel, Alle helgens dag

Søndag d. 11. november 2007 kl. 10.30
David Kessel, kirkekaffe

Søndag d. 18. november 2007 kl. 09.00
Stefan Klit Søndergaard

Søndag d. 25. november 2007 kl. 10.30
David Kessel

December

Søndag, d. 2. december 2007, kl. 10.30
David Kessel, 1. søndag i advent, familiegudstjeneste

Søndag, d. 9. december 2007, kl. 10.30
David Kessel

Søndag, d. 16. december 2007, kl. 9.00
Stefan Klit Søndergaard

Søndag, d. 23. december 2007, kl. 10.30
David Kessel

Søndag, d. 24. december 2007, kl. 14.00
David Kessel, juleaften kl. 15.30

Søndag, d. 25. december 2007, kl. 10.30
David Kessel, juledag

Søndag, d. 26. december 2007, kl. 09.30
David Kessel, 2. juledag

Søndag, d. 30. december 2007, kl. 10.30
David Kessel, julesøndag, kirkekaffe

Januar

Søndag, d. 01. januar 2007, kl. 16.00
Stefan Klit Søndergaard, nytårsdag